

ישראל מפולגת בנושא החיסונים, כתלות בשבטים

אלכס מינץ, אמנון כוורי ואלי מוגרבי

בסקר שנערך לאחרונה, נבחנו עמדות הציבור הישראלי בנוגע לחיסון לקורונה בראי השבטים השונים המרכיבים את החברה הישראלית. בסקר השתתפו בו 1331 משיבים המהווים מדגם מייצג של הציבור בישראל. מטרתו העיקרית של הסקר הייתה לבחון את עמדות ארבעת השבטים/מגזרים בחברה הישראלית ולזהות כיצד כל שבט תופס ורואה את אירוע הקורונה מנקודת מבטו.

החוקרים, פרופסור אלכס מינץ וד"ר אמנון כוורי מאוניברסיטת רייכמן, והדוקטורנט אלי מוגרבי זיהו הבדלים גדולים בין השבטים במענה על השאלות השונות.

כללית, בהשוואה לסקרים קודמים עלתה רמת שביעות רצון הציבור מטיפול הממשלה בקורונה, אך חוסר שביעות רצון בולט והגבוה ביותר נמצא אצל הציבור החרדי, לאחר מכן הדתי, בעוד שבשבטים/מגזרים החילוניים והערבים התמיכה יותר גבוהה ומאוזנת יחסית.

מהסקר עולה שהשבטים שיותר מתאפיינים בתמיכה בגוש נתניהו (המגזרים הדתי והחרדי) מעניקים לו קרדיט גדול בהרבה על החיסונים מאשר השבטים שפחות תומכים בנתניהו (החילונים והערבים). לנפתלי בנט, השבט החרדי לא נותן קרדיט כלל. לעומת זאת בשבט הדתי שחצוי ברובו בין מצביעיו של בנט לסמוטריץ', ניתן לראות דפוס יותר חיובי ודומה יחסית לחילונים ולערבים (אצל הערבים ככל הנראה עקב השתתפותו של עבאס בממשלה).

כלל הציבור נותן עדיין יותר קרדיט על מבצע החיסונים לנתניהו. דומה שממצא זה עדיין לא משקף "דילוג" ישראל בהצלחה מעל הגל הרביעי תחת בנט, לפחות לעת עתה, וללא סגר.

מבחינת נתינת קרדיט לגופים השונים, כל שבט מסכים ותומך בביצועיהם של הגורמים היותר מקצועיים (משרד הבריאות וקופות החולים).

Contribution to Vaccination Program



טיפול בקורונה וחיסונים:

על פי תוצאות הסקר, הן בציבור הכללי והן בכל שבט בנפרד, קיימת הסכמה שמי שצריך לטפל בקורונה הוא הגורם המקצועי שהינו משרד הבריאות, ולא משרד רוה"מ, שר הביטחון או גורם אחר. עמדה זו משותפת לכל השבטים, אבל נראה כי הציבור החרדי נוטה יותר לתת אוטונומיה לכל עירייה לטפל בקורונה.

הרחבת החיסונים:

על פי תוצאות הסקר ניתן לראות שהתמיכה בחיסונים לילדים בגילאי 3-11 משתנה לפי השבט באוכלוסייה: השבטים החרדי והערבי מתנגדים יותר לחיסונים לילדים. לעומת זאת, השבטים הדתי ובמיוחד החילוני הם יותר בעד חיסונים. מגמה זו מתאימה גם כן למגמה העולמית שמראה קורלציה בין התחסנות והשכלה/מצב סוציו אקונומי.

בנוגע לחיסונים בבתי הספר, מהסקר עולה שיש תמיכה ברורה של המשיבים בחיסון הילדים בבית הספר של כלל המגזרים היהודיים (חילוניים, דתיים, וחרדים) אך מצב של תיקו בשבט הערבי. בשבטים היהודיים התמיכה הגדולה ביותר היא אצל החילוניים (מתחבר למגמה העולמית שבה אוכלוסיות משכילות ובעלות הכנסה גבוהה יותר תומכות יותר בחיסונים). הערבים כאוכלוסייה מוחלשת ואוכלוסייה שלא מאמינה בממשלה מראים את ההתנגדות הגדולה ביותר לחיסונים ממוסדים בבתי הספר.

קנסות והגבלות:

בעוד שבציבור יש תמיכה בקנסות ללא מחוסנים, התמיכה תלויה בשבט: השבטים החרדי והערבי מתנגדים לקנסות על האוכלוסייה. לעומת זאת, השבטים הדתי ובמיוחד החילוני תומכים יותר בקנסות. מגמה זאת מצטרפת להתנגדות לחיסוני ילדים.

הסקר נערך על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה.

Support fines and restrictions for unvaccinated



Support fines and restrictions for unvaccinated



Graphs by TRIBES

*תודתנו למכון לחירות ואחריות, קרן אדנהאור, יוזמת הישראליות המשותפת באוניברסיטת רייכמן, ולמאסטרקארד העולמית.